

PERSBERICHT

Dit persbericht schreef en verdeelde DeSchrijfwerkerij.be. Dit haalde zowat alle kranten en radiozenders. Resultaat: een vlotte opstart en ondertussen en goe. Wilt u ook de pers bereiken als gratis advertentieruimte. Neem dan contact met ons op via bert@DeSchrijfwerkerij.be.

Dessels koppel stopt zaak en opent B&B in Frankrijk

“Liever één vakantiehuis dan duizend tuinhuizen”

DESSEL – Meer dan 30 jaar werkten Dirk Van Bijlen en Vicky Werelts als zelfstandigen. Ze bouwden houten tuinhuizen. In de weinige vrije tijd die er overbleef, reisden ze graag naar Frankrijk. “In 2018 kochten we in Gouilles, één van de dunst bevolkte gebieden in Frankrijk een vakantiehuis. Maar we voelden ons hier zo goed dat we in 2021 besloten om definitief naar hier te verhuizen. Het leven is hier veel relaxter dan in België. Liever één vakantiehuis dan duizend tuinhuizen”, lacht Dirk. “Wie van rust en natuur houdt, moet zeker eens logeren in La Petite Chouette. De pracht van de uilen die op ons domein leven krijg je er gratis bij.”

La Petite Chouette

“Toen we een naam zochten voor onze B&B moesten we niet lang nadenken”, pikt Vicky in. “De eerste keer dat we naar de boerderij kwamen kijken, merkten we een nest steenuilen op. Gelukkig zijn die tijdens de verbouwingen hier gebleven. Ondertussen bouwen wij ook aan een nieuw uilennest. La Petite Chouette (Frans voor steenuil) voelt zich hier duidelijk thuis, dus hopen we in de toekomst nog meer uilen aan te trekken. Het is prachtig om die beesten bezig te zien. Het is maar één van de vele troeven van deze streek.”

Negen gasten

“Tegen komende zomer hebben we een derde kamer klaar”, gaat Dirk verder. “Door het verdiep in die ruimte kan daar een gezin met twee kinderen logeren. Verdeeld over drie kamers hebben we plaats om een 9-tal personen – een kinderbedje is snel bijgezet – te laten logeren in onze B&B. Gasten die dat wensen, mogen ’s avonds mee eten, maar als je liever jouw eigen potje kookt of iets gaat eten in de lokale horeca ben je uiteraard ook welkom.”

Zalige traagheid

“Hier heerst een heel relaxte sfeer. Geen lawaai van voorbijrijdend verkeer of drukte van veel mensen. Het enige wat je hier hoort zijn de fluitende vogeltjes of de koeien en schapen. Met plezier onderbreken we ons werk om te aanschouwen hoe de landbouwer zijn kudde te voet van de ene wei naar de andere begeleidt. Aan de kassa van de lokale supermarkt geen gezucht of gejaag. Een oud vrouwtje dat zoekt naar gepast geld terwijl ze honderduit vertelt tegen de kassierster bevestigt de ‘traagheid’. Echt een zalig gevoel, waar wij elke dag zelf nog meer van genieten. En een gevoel dat we graag met zoveel mogelijk gasten delen. Je zal versteld zijn hoe groot het verschil is met het dagdagelijks leven zoals wij dat kennen in België”, klinkt de uitnodiging van Dirk en Vicky om eens te komen logeren.

Ideale uitvalsbasis

“Wie naar hier komt, zal ook snel merken waarom enkele dorpjes in de buurt de erkenning kregen van ‘les plus beaux villages de France’, de mooiste dorpen van Frankrijk. Goules is de ideale uitvalsbasis om drie departementen te ontdekken: Lot, Cantal en Corrèze. Wandel je graag in de bergen of zoek je liever de koelte op in de bossen? Je vindt het hier allemaal. Skigebied ‘Le Lioran’, het grootste in het Centraal Massief, ligt op een uurtje rijden. Ook de kalkplateaus van de Quercy of het bekende bedevaartsoord Rocamadour, erkend als werelderfgoed door Unesco, moet je zeker bezoeken als je in onze streek vertoeft. Ook Tours de Merle, een indrukwekkend fortcomplex uit de Middeleeuwen ligt op wandelafstand van onze chambres d’hôtes. Zo kunnen we nog wel een even doorgaan met het beschrijven van interessante bezienswaardigheden, maar mensen moeten het maar zelf komen beleven. Ze zullen snel begrijpen waarom wij enkele jaren geleden ons leven in Dessel inruilden om te gaan leven als ‘God in Frankrijk’. We hebben er nog geen seconde spijt van gehad. Alleen om af en toe familie en vrienden bezoeken reizen we nog terug naar België, maar verder voelen wij en onze honden Toine en Arthur ons hier helemaal thuis. Altijd welkom in La Petite Chouette”, besluiten Vicky en Dirk enthousiast hun verhaal.

Meer weten? Kijk dan op <https://www.la-petite-chouette.com/nl>